




För hönsen innebär påsken inget firande

Snart infaller påsken, en högtid som för många är sammankopplad med äggfros-seri. Under påskveckan i Sverige äts 2 000 ton ägg, vilket är dubbelt så mycket som under en vanlig vecka. Hela 6 miljoner ägg äts varje timme under påskaftonskvällen. Vad många inte känner till är det enorma lidande och de skyhöga dödstal som är direkta konsekvenser av vår äggkonsumtion.

En höna i äggindustrin får leva i knappt ett och ett halvt år innan hon dödas på grund av bristande lönsamhet, en bråkdel av de tio år hon skulle kunna leva.

 Alla individer som faller offer för denna industri utnyttjas, plågas och dödas.

Hönorna har avlats fram intensivt för att lägga enormt många fler ägg än deras vildlevande släktingar gör. Det intensiva äggläggandet tär hårt på hennes kropp

och det är vanligt att hon drabbas av äggledarinflammation, benskörhet och benbrott. När hönorna trängs på små utrymmen uppstår även beteendestörningar såsom fjäderhackning och kannibalism. Hälften av alla kycklingar som kläcks är av hankön. De ses som värdelösa i äggproduktionen och dödas redan under sitt första levnadsdygn. Hela 15 000 tuppkycklingar gasas ihjäl varje dag bara i Sverige. Dessa förhållanden påverkas inte nämnvärt av etiketter såsom ”frigående” eller ”ekologiskt”, utan alla individer som faller offer för denna industri utnyttjas, plågas och dödas.



Går det att försvara att ett icke-mänskligt djur utsätts för lidande för att jag ska få njuta? Vad ger oss rätten att spärra in och döda kännande individer när vi kan äta oss mätta och belättna på mat från växtriket? Det är sådana frågor som får människor att bli veganer. Men veganism handlar inte bara om att äta påskmat med gott samvete. Det är framför allt en rättvisefråga. Bara under påsken exploateras och dödas miljontals djur i Sverige, helt i onödan.

Bli vegan du med – för djuren!

